

# Formandens Årsberetning

## om arbejdet i skolebestyrelsen i skoleåret 20/21

Velkommen til skolebestyrelsens årsberetning – i et kaotisk år, hvor arbejdet nærmest har været lagt ned på grund af corona og på grund af splid i bestyrelsen.

Som ny formand er det min - ikke særlig attraktive - opgave at give jer et indblik i bestyrelsens arbejde det forgangne år. Det har været et år præget af uenighed og manglende samarbejde. Og deri ligger det 'ikke attraktive': Der er stadig meget store uenigheder i bestyrelsen.

Jeg vil forsøge at lade min årsberetning være så objektiv, som mulig. Alligevel er jeg sikker på, at der vil være medlemmer af bestyrelsen, som mener at min præsentation af situationen er farvet, ikke har det væsentlige med, tager parti. Efter min gennemgang vil de medlemmer af skolebestyrelsen, som ønsker at give deres bidrag til fortællingen, få ordet. Og derefter vil I få muligheden for at stille spørgsmål.

Tilbage i september sidste år rettede forældregruppen en henvendelse til Forvaltningen. Og i et forsøg på at tvinge Forvaltningen til at tage vores henvendelse alvorligt, nedlagde vi samtidig arbejdet i bestyrelsen. Det var i den forbindelse, at I modtog både en skrivelse fra forældrene og fra lærerne via Aula. Der var dømt skyttegravskrig og stemningen var virkelig dårlig.

Før denne henvendelse havde vores tidligere formandskab en lang historie med ledelsen og Forvaltningen, som vi andre menige medlemmer ikke var så involverede i. Herfra hvor jeg står nu, har jeg svært ved at svare på, hvorfor vi dengang fandt det så nødvendigt at nedlægge arbejdet og hvorfor vi ikke dengang troede på en vej frem gennem dialog og samarbejde.

Helt kort så vi nogle problemer omkring kommunikation både på skolen og i skolebestyrelsen. Og så havde vi problemer med at finde et niveau for bestyrelsens tilsyn – altså den rolle, bestyrelsen har i forbindelse med at føre tilsyn med hvordan skolen efterlever sine principper.

Efter henvendelsen til Forvaltningen deltog vi i to store møder hos Forvaltningen på Lindealle med tilstedeværelse af hele bestyrelsen, på nær eleverne, hele ledelsen inkl SFO-ledelsen og en række forskellige konsulenter fra Forvaltningen med ekspertise i alt fra jura til tilsynsføring.

Ud af de møder voksede der et ønske hos de fleste af os, om at komme tilbage til det egentlige arbejde. Der opstod en ground zero stemning af sammen at have stået på bunden og sammen ønske at genopbygge. Jeg oplever, at der opstod en fælles tro på samarbejdet og dialogen på tværs af forældre, medarbejdere og ledelse.

Den følelse blev dog ikke delt af alle. Tre af forældrerepræsentanterne har siden slået sig sammen i et mindretal, som fortsat holder fast i de påpegede krav fra den første henvendelse til Forvaltningen. Det var de tre, som skrev ud til en stor gruppe forældre over Aula for et par uger siden med et behov for at få deres oplevelse frem i lyset. Det drejer sig bla om det tidligere formandskab. Jeg ved at de om lidt vil give jer deres syn på situationen.

Vi var nået frem til december, før vi igen forsøgte os med rigtige skolebestyrelsesmøder.

Kort tid efter brød samarbejdet mellem det tidligere formandskab og ledelsen sammen. Som konsekvens af det, valgte det tidligere formandskab at fortsætte med at nedlægge arbejdet. Det betød at de ikke udarbejdede dagsordener og det betød at de udvandrede fra selve bestyrelsesmøderne. Nu er det så besværligt med sådan en skolebestyrelse, at det ER formandskabet som skal udarbejde

dagsordenen og lede mødet. Selvom vi andre ønskede at rykke, samarbejde, komme i gang med det rigtige skolebestyrelsesarbejde, så blev det faktisk rigtig svært for os overhovedet at arbejde. Det er faktisk også sådan at der er en række ting, som skolebestyrelsen SKAL udføre for skolen: vi skal godkende timefagfordelingen, ferieplanen, budgettet. Som forældrevalgt i skolebestyrelsen sidder man der jo også fordi man ønsker at være medvirkende til at gøre skolen endnu bedre. Vi har alle drømme og visioner for vores bestyrelsesarbejde. Og alt det blev igen sat helt i stå.

Efter et par måneder med møder, som aldrig blev rigtigt gennemført, valgte et flertal i skolebestyrelsen et nyt formandskab – mig og Lea. Siden har vi afholdt to møder. Det er desværre stadig uenighederne, som præger mødegangen. Og det er stadig rigtig svært at gennemføre en planlagt dagsorden, fordi vi har så svært ved at finde enighed om selv de mindste ting.

Vi er dog flere i bestyrelsen som tror på, at det nok skal lykkes os at komme tilbage til arbejdet – både de helt praktiske gøremål og de mere visionære. Vi har også et stort behov for at komme i gang med at arbejde med de problemer, som var udgangspunktet for hele denne her situation og for vores oprindelige henvendelse til Forvaltningen – det er et ønske, som deles af både forældre, medarbejdere og ledelse.

Hen over vinter og forår er det lykkedes os at gennemføre et par ting: Vi har rent faktisk fået godkendt både time-fag-fordeling, budget og feriedage. Og så har vi efterlevet et stort ønske hos eleverne i udskolingen: vi har sørget for at ændre deres udetilladelse, sådan at den nu også gælder for 7. klasserne. Vi har afklaret ledelsesstrukturen i den nye KKFO – en ikke helt enkelt manøvre. Og på sidste møde godkendte vi, at skolen bruger en del af et økonomisk overskud på at udskifte 100 gamle iPads med nye.

Senere i aften, vil Lea og jeg præsentere jer for vores visioner for skolen og for bestyrelsens fremtidige arbejde, og vi vil bede jer bidrage med de fokuspunkter, som I synes, at vi burde arbejde med.